

י' אלול תשפ"ג, 27 אוגוסט 2023

"לחנך אדם להיות אוהב אדם, אוהב עמו ואוהב ארצו, אזרח נאמן למדינת ישראל, המכבד את זוריו ואת משפחתו, את מורשתו, את זהותו התרבותית ואת לשונו. ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים". (מתוך חוק החינוך הממלכתי)

אנו חברות וחברי ארגון מנהלי/ות בתי הספר "מנהיגים", מנהיגי 1600 קהילות בכל רחבי הארץ, מכל המגזרים ומכל שכבות הגיל, מחויבים/ות מתוקף תפקידנו לפעולות ולערכים המפורטים במסמך זה:

1. כולנו נועדנו לחיות כאן ביחד. המשבר שנוצר הוא הזדמנות ללמוד לנהל את השיח הפנימי המתנהל בתוכנו, מתוך מחויבות לברית הקיימת בינינו. איננו מעוניינים להכריע איש את רעהו, נלמד לחיות ביחד גם במציאות מורכבת, ומתוך הבנה כי יידרשו פשרות מכולנו;

2. **כמנהיגי ומנהיגות חינוך** אנו מחויבים, יחד עם הצוותים בבתי הספר, לשותפות בחינוך דור העתיד. יהודים וערבים, חילונים ודתיים, עולים וותיקים, גברים ונשים - כולנו חלק מהחברה הישראלית; אנו מאמינים כי גם בחברה המורכבת מקבוצות מגוונות, ניתן למצוא מכנה משותף רחב, וניתן לגשר על מחלוקות בשיח המתאפיין בהקשבה אמיתית. מציאות חיינו מדגישה ביתר שאת את ההכרח בקיומם של כבוד הדדי, שיח סובלני גם במקרי מחלוקת, ופתרון סכסוכים בדרכי שלום, ברוח מסורת ישראל, חוק חינוך ממלכתי ומגילת העצמאות;

3. נטפח בבית הספר תהליכי למידה משמעותיים ועיסוק מעמיק בערכים יהודיים ודמוקרטיים כאחד, נחנך את תלמידינו ותלמידותינו לסובלנות, לקבלה, למעורבות בחברה הישראלית, לחתירה לצמצום פערים ולקידום צדק חברתי. נמשיך לחנך מתוך מחויבות עמוקה לערכים של שוויון, הומניזם, סובלנות וחיבור למסורת. נחנך **לאהבת המדינה והארץ**, מתוך כבוד לשלטון החוק ולהכרעת הרוב, ותוך שמירה על זכויות המיעוט. נאבק ביחד נגד עמדות גזעניות, ולא נאפשר אלימות או קריאה לאלימות מכל סוג שהוא;

4. **מגילת העצמאות** הייתה ונותרה מסמך שהוא המסד הערכי של מדינת ישראל. אנו סבורים כי ניתן לאחות את הסדקים בחברה הישראלית ולהטמיע את ערכיה של המדינה כמדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית וצודקת, המקנה שוויון זכויות לכל אזרחיה ללא הבדל דת גזע, מין ונטייה מינית. עוד אנו סבורים כי ראוי שכל מוסדות המדינה ייצגו באופן הוגן את כל חלקי החברה הישראלית;

5. חינוך הוא גם פוליטי מטבעו, בבתי הספר ניתן ורצוי לקיים שיח פוליטי ער, תוך כדי שמירה על כללים של הוגנות ותוך מתן מקום משמעותי לעמדות המיעוט;

שנת הלימודים תשפ"ד עומדת להיפתח בסימן של קרע חברתי עמוק. לא נירטע ונעשה כל שביכולתנו כדי לחדש את תחושת הערבות ההדדית בין כל חלקי החברה הישראלית. אנו מלאי תקווה וחדורי תחושת שליחות בתפקיד הערכי והמשמעותי המוטל עלינו.

אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם
ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך,
ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה.
(ר' אלימלך מליז'נסק)